

5. dag

Efter morgenmaden tager vi afsked med Hotel Unter den Linden kl. 8.00 og kører igennem Tyskland med passende pauser undervejs retur til Danmark.

Der gøres ikke ophold ved den dansk/tyske grænse.

Ret til ændringer forbeholdes.



Afrejse: Fredag den 20. september 2019
Tinghallen, Viborg kl. 06.00

Hjemkomst: Tirsdag den 24. september 2019
Tinghallen, Viborg ca. kl. 21.30

NB: Der er mulighed for opsamling i Silkeborg, Kolding og Padborg.

Salg og information:

PouLis Rejser
v/Pouli Pedersen og Lis Nyrup
Tostrupvej 5, Birgittelyst, 8800 Viborg
Tlf. 28 30 14 65

E-mail: poulisrejser@gmail.com

www.poulisrejser.dk

Hurtig tilmelding er med til at sikre rejsens gennemførelse.

Rhinen

Rüdesheim - Assmannshausen



5 dage

20. - 24. september 2019

kun kr. 3.195,-

Inkl. halvpension, sejltur og udflugter

Salg og information:

PouLis Rejser

Tlf. 28 30 14 65

www.poulisrejser.dk

Medlem af Rejsegarantifonden

Oplev Rhinen, Rüdesheim, Assmannshausen og Eltville med PouLis Rejser.

En sejltur på Rhinen, klipper og stejle vinmarker. En borg på næsten hver bjergtop og gamle byer med bindingsværkshuse er det, der venter dig, når du holder ferie med PouLis Rejser ved Rhinen i Tyskland.

Oplev Rüdesheim, Drosselgasse og Niederwalddenkmal, hvorfra der er en fantastisk udsigt over byen og ned over Rhinen med en livlig trafik af såvel erhverv som turisme.

Vi skal bo i det billedskønne Assmannshausen, der er kendt for sin rødvin Spätburgunder – en lille hyggelig by tæt ved Rüdesheim som ligger helt ned til Rhinen.



Vores hotel "Unter den Linden" ligger direkte ved bredden af Rhinen. Hotellet har støjdæmpende vinduer, da der kan være generende støj fra jernbanen, der også går gennem byen.

Tillæg for eneværelse kr. 400,-.

Tillæg for værelse med flodudsigt og balkon kr. 400,-.



Pris kun kr. 3.195,-

Pr. person for ophold i delt dobbeltværelse på ***Hotel Unter den Linden, velkomstdrink, 4 x 3-retters aftenmenuer "Rheingau-stil".
Sejltur på Rhinen, udflugter og tur med "Winzerexpress" i Rüdesheim.
Kørsel i **** luksusbuss med Wi-Fi og guider på hele turen.
Depositum kr. 500,- betales ved tilmelding og restbeløbet senest en måned før afrejsen.

Rejseplan/Udflugter

1. dag

Kl. 06.00 er der afrejse fra Viborg, og der køres med passende pauser gennem Tyskland til Assmannshausen, hvor vores værtpar står klar med en velkomstdrink inden vi skal nyde vores 3-retters aftenmenu.

2. dag – Rüdesheim

Kl. 9.30 kører vi til Rüdesheim og tager med Winzerexpressen på en tur rundt i byen og med en afstikker op i vinmarkerne. Derefter går vi en lille guidet rundtur og herefter er der tid til frokost og oplevelser på egen hånd. Der er mulighed for en tur med Niederwald-svævebanen eller et besøg på Siegfrieds museum for mekaniske musikinstrumenter.

Kl. 14.15 samles vi op ved Drosselgasse og kører til Niederwalddenkmal monumentet for dem, der ikke har taget svævebanen. Kl. 15.00 køres retur til hotellet, hvor der er kaffe og kage til os på terrassen. Resten af dagen er fri til at slappe af og nyde trafikken på Rhinen. Sidst på eftermiddagen er der mulighed for at deltage i en vinsmagning og en lille gåtur i Assmannshausen inden aftenmaden.

Kl. 19.00 er der en 3-retters aftenmenu og herefter bydes der på Rüdesheimer Kaffe.

3. dag – Sejltur på Rhinen

Kl. 9.30 tager vi på sejltur til St. Goarshausen, hvor bussen venter og kører os op på den berømte Loreley-klippe, som er 132 m høj. Herefter går turen videre til Koblenz, hvor vi skal se Deutsches Eck. Her bliver der mulighed for frokost på egen hånd. Hjemturen køres på den anden side af Rhinen, hvor der gøres et lille ophold i den smukke by Bacharach. Vi fortsætter turen til Bingen, hvor vi sejler over til Rüdesheim.

Kl. 19.00 serveres der en 3-retters aftenmenu. Efter middagen er der, for dem, der ønsker det, en kort gåtur til en øl/vinbar med levende musik.



4. dag – Rheingau-Tur

Kl. 9.30 er der Rheingau-Tur (Rhinlandskabstur). Vi besøger først Hildegard-klosteret, der ligger midt i vinmarkerne. Her hører vi om klosteret med dets mange specialiteter og får et kig ind i klosterkirken. Der bliver mulighed for at handle i klosterets butik. Herefter fortsættes turen til områdets ældste by, Eltville, også kendt som rosenbyen med mere end 22.000 roser. Efter en lille byrundtur i Alte Stadt er der frokost på egen hånd. Turen går herefter til Schloss Johannisberg og videre til valfartskirken i Marienthal, inden vi kører hjem til hotellet.

Kl. 18.00 serveres der en 3-rettes aftenmenu.

Efter middagen kører vi ind til Rüdesheim og oplever den berømte Drosselgasse som er en smal gade med farverige lys og en glad atmosfære. Her er der mulighed for at opleve stemningen på egen hånd, inden bussen kører retur til hotellet ca. kl. 22.00.

Fortsættes på næste side.